

Άσπρα Σπίτια, 14/11/2010

## Έκθεση εξερεύνησης σπηλαίου «Ασκηταριό» στους Δελφούς

### Πρώτη προσέγγιση

Το Σάββατο 18/9/2010 και μετά από την άδεια του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με αρ. πρωτοκόλλου 3203 οι Νικολαΐδης Στέφανος, Γεωργιάδης Γιώργος, και Ζέπος Δημήτριος συναντηθήκαμε στο χωριό Δελφοί με σκοπό να οργανωθούμε και να προσεγγίσουμε σπήλαιο που φαίνεται από την απέναντι πλαγιά της κοιλάδας του Πλείστου ποταμού, στο γκρεμό κάτω από το χωριό Δελφοί. Για το σκοπό αυτό είχαμε μαζί μας 120 μέτρα σχοινί και ανάλογα εργαλεία.

Μετά από προσπάθεια αρκετών ωρών και την στιγμή που ο πρώτος προσέγγιζε το σπήλαιο διαπιστώσαμε ότι το σχοινί οριακά δεν έφθανε για να πατήσουμε στον πάτο του σπηλαίου, έτσι αποσυρθήκαμε χωρίς να επιτευχθεί ο σκοπός μας.



Αλλά η κατάβασή μας αυτή χρησίμευσε και σε κάτι:

Είδαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης από κάτω και μάλιστα υπήρχαν όπως φάνηκε και σχοινιά εγκατεστημένα από άλλους, που στο παρελθόν είχαν επισκεφθεί το χώρο.

Επειδή είμαστε αρκετά κουρασμένοι αποφασίσαμε να επανέλθουμε προσεχώς, κατάλληλα προετοιμασμένοι για προσέγγιση από κάτω.

Οι πληροφορίες που πήραμε λένε ότι το σπήλαιο πολύ παλιά χρησιμοποιήθηκε σαν Ασκηταριό.

Αποφασίσαμε να το ονομάσουμε ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ Δελφών.

**ΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΛΕΟ**

## Δεύτερη προσέγγιση 6/11/2010

Μετά από αρκετές συνεννοήσεις καταλήξαμε να πάμε το Σάββατο 6/11/2010 να προσπαθήσουμε να μπούμε από κάτω στο Ασκηταριό. Στην αποστολή αυτή συμμετείχαν οι τρεις της προηγούμενης αποστολής και ένα τέταρτο μέλος η Νικολαΐδου Χάρις.

Μπήκαμε στο φαράγγι του Πλείστου και σταματήσαμε στον χωματόδρομο απέναντι από το Ασκηταριό. Δύσκολη ανάβαση, χωρίς μονοπάτι, με τον χώρο γεμάτο από άγριους θάμνους. Στο τελευταίο μάλιστα στάδιο, συναντήσαμε έναν πέτρινο βράχο, σχεδόν κάθετο, που τον ανεβήκαμε «με τα τέσσερα». Τελικά φθάσαμε στην ρίζα της ορθοπλαγιάς ακριβώς κάτω από το Ασκηταριό.

Από τα εγκαταλελειμμένα σχοινιά και τον τρόπο που είχαν αρματωθεί, συμπεράναμε ότι είχαν προηγηθεί δύο προσεγγίσεις τουλάχιστον, από αγνώστους, εκ των οποίων η μία από ριψοκίνδυνους μη γνώστες από τεχνική αναρρίχησης και η άλλη από ειδικευμένους με χρήση κανονικού σχοινιού και καρφιών σχισμής.

Το σπήλαιο στο κάτω σημείο του και προς τα έξω είχε τοίχος τεχνητό από ξερολιθιά και ένα άνοιγμα σαν παράθυρο ξύλινο πολύ καλά διατηρημένα.

Παίρνοντας μαζί το σχοινί μας 40 μ., και με την χρήση του σχοινιού που βρήκαμε (του ασφαλισμένου με τα καρφιά σχισμής), ανεβήκαμε και περάσαμε από το παράθυρο μέσα στο εσωτερικό της σπηλιάς.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη από ξερά κλαριά που φυτρώνουν στην ορθοπλαγιά και πέφτουν όταν ξεραθούν. Στα πλαϊνά και απάνω υπάρχουν φωλιές από χελιδόνια.

Περιηγηθήκαμε σε όλο το χώρο, δεν είχε βάθος, αλλά είχε προς τα απάνω ένα πατάρι που έπρεπε να το δούμε οπωσδήποτε. Ανεβήκαμε και εκεί, δεν παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. Από το πατάρι αρχίσαμε να παίρνουμε σημειώσεις για να κάνουμε την χαρτογράφηση.

Στον κυρίως χώρο στα πλαϊνά των βράχων διακρίναμε εσοχές που πιθανόν να στήριζαν κάποτε ξύλινους δοκούς που χρησίμευαν για πάτωμα. Εσοχές σώζονται και στην ξερολιθιά που είναι πολύ επιμελημένη με μεγάλο πάχος και σε καλή κατάσταση.

Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις με ενδιαφέρον.

Για τα παραπάνω γραμμένα

Ζέπος Δημήτριος

**ΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΛΕΟ**



ΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΛΕΟ