



Το κ. Ι. Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ βλακίδα για την ανάπτυξη του τουρισμού του Καστελλόριζου, το μικρό και άπομακρυσμένο αίσιο νησί της Δωδεκανήσου, είναι η Γαλάζια σπηλιά ή Τρόπα το Παραστά ή Φακιάλη, όπως ονομάστηκε από τις φάκες που κατοικούσαν άλλοτε σ' αυτήν, από τα πιο φαντασμαγορικά σπήλαια της Μεσογείου, άνωτερη απ' την Grotta azzurea του Κάπρι, στη Νεάπολη της Ιταλίας, πράγμα που απολογησε ο ίδιος ο βασιλιάς Βιτόριο Έμμαουέλε, διαν την επίσκεψή του.

Η τρύπα το Παραστά βρίσκεται στα νοτιοανατολικά παράλια του Καστελλόριζου και άπτεχει μιά ώρα με κρουαζιερόπλοιο από το λιμάνι του.

Για να την άπολάβση κανείς, πρέπει να βρίσκεται κοντά της τήν ώρα που βγαίνει ο ήλιος και οι άκτινες του γλιστρούν με πολλούς αντικατοπτρισμούς στο μικρό στόμιο της, για να φωτίσουν με κινησόμενος ίριδισμούς το έσωτερικό της.

Η σπηλιά βρίσκεται κοντά σ' ένα χαμηλό κορφο κάτω από πανώψηλους βράχους και ή είσοδός της είναι τόσο μικρή, που ίσα-ίσα χωράει να μπει σ' αυτήν μιά μικρή βάρκα, της όποιος οι έκιβάτες πρέπει να σκύψουν μπροστά και να μείνουν για λίγο άκίνητοι, για να μη χτυπήσουν.

Μόλις ο έπισκέπτης της σπηλιάς περάση την μικρή και χαμηλή τρύπα της είσοδού της, αντίκρύχει ένα σκοτεινό και άπειρο χάος και δεν ξέρει που βρίσκεται. Όσο προχωρεί ή βάρκα, διακρίνεται το μικρό στόμιο της σπηλιάς, ίδιο με γαλάζια τρύπα. Σε λίγο το χάος σκορπίζεται και το διαδύχεται ένα φωτεινό γαλαζόχρωμο κρίσμα, που υποβάλλει τόν έπισκέπτη με τη φαντασμαγορική του όψη. Η λιμνούλα της σπηλιάς μοιάζει μ' ένα γαλαζοπράσινο καθρέφτη και οι γύρω κρησάτοι βράχοι και σελαιγιστοί σπαλαγίτες ντύνονται σ' ένα διάφανο φωτεινό χρώμα. Στις προεξοχές των άγκυλαίων κρησαστών αυτών βράχων διακρίνονται νεροφαγμένα μεγαλόσωμα τμήματα, που δίνουν τήν εντύπωση έξωτικών στοιχείων.

Η σπηλιά το Παραστά έχει 75 μέτρα μακρός και 40 πλάτος και ο πανώψηλος πελεκητός όβλος της άκλώνεται σε 35 μέτρα.

Από τη σπηλιά θα πρέπει να βγη ο έπισκέπτης στην κατάλληλη ώρα για να προλάβη τήν καλύτερη ώρα του πελάγους, που βυθίζει το στόμιο της βαθιά στο νερό.

Δυστυχώς, το μοναδικό σπήλαιο του Καστελλόριζου παραμένει χρόνια τώρα άνεκμετάλλετο. Ίσως αυτό να όφειλεται στη μακρινή άπόσταση του νησιού απ' τη Ρόδο—όκτώ ώρες με το πλοίο της άγονης γραμμής. Το ένδιαφέρον, όμως, που παρουσιάζει είναι τόσο, που πιστεύουμε πως, άν γίνη μιά σχετική πρόβολή του, πολλά θα όφελγηθ ή Καστελλόριζο, γιατί και μόνη ή έπίσκεψη της σπηλιάς άξίζει ένα ταξίδι στο γραφικό αυτό νησάκι.

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

